



החופש הגדול חלק ב'; תל אביב

שלום לכולם!

למי שלא יודע, תל אביב היא עיר הולדתי (כן, יש גם כאלה שנולדו שם) ואני אוהבת אותה אהבת נפש. יש בי מן רצון כזה להראות לילדים את הילדות שלי ולעשות איתם דברים שאני הייתי עושה בגילם, אז ברור לי שנגיע לתל אביב פעם בשבוע, ולכן הכנתי רשימה של מקומות שאני רוצה להגיע אליהם עם הילדים. כמובן שיש ה-מ-ו-ן דברים מהממים לעשות בעיר הגדולה כמו מוזיאונים מצוינים, אבל אלו המקומות שיש לי ניסיון איתם, אני יודעת שהם מוצלחים ואני משלבת אותם בתכנון לחופש הגדול. מוכנים? קדימה צעד!

כמה דברים שחשוב לזכור:

1. הפכו את הנסיעה לנעימה: הכינו נשנושים אוכל זמינים. אני אוהבת להכין ירקות חתוכים, שקיות במבה קטנות, אני שמה שקדים וחמוציות בשקיות סנדביץ' ותמיד תמיד מקפידה שלכל ילד יש את השקית שלו או את הקופסה שלו. ככה אין ריבים ואני יכולה להתרכז בנסיעה.
2. הכנה: אני מוודאה מראש שהאוטו נקי כמה שאפשר, שיש דלק, שכל מה שאני צריכה דחוף נמצא לידי בהישג יד.
3. מוזיקה! נצלו את הנסיעה לשמיעת הדיסקים האהובים עליכם. אנחנו עושים רוטציה בין "הכבש 16" ו"איתמר מטפס על קירות".
4. תקציב: אמרתי כבר בפוסט הקודם שאני לא שולחת את הילדים לקייטנה ולכן מקציבה לעצמי סכום לימי כיף הללו. זה מאוד נכון לגבי נסיעה מחוץ לעיר, בייחוד לגבי אטרקציות ובתי קפה. הכל אפשרי במידה וזה בתכנון.
5. חברים מחוץ לעיר: אין כמו לשלב מקומות חדשים עם ביקור חברים ישנים. כיף לכולם!
6. אקסטרה ציוד. אני מקפידה לקחת יותר תחתונים להחלפה, עוד מוצץ וחושבת קדימה על המשך היום. אם אני נוסעת לכל היום אני תמיד אקח איתי את הפיג'מות ואחליף להם לפני החזרה הביתה, למה לא להקל אם אפשר?
7. תכנון זה הכל. ומצד שני לא לשכוח להיות גמישים. תוכניות נועדו להשתנות.

***ים!** הים הוא לכולם, הוא בחינם, הוא יפה ובעיקר מהנה במיוחד. ממליצה לבוא על הבוקר לפני השעות החמות. אנחנו אוהבים לחנות ליד סבא וסבתא, ולהגיע לים בתחבורה ציבורית. למצוא חנייה בים זה מעצבן ולא זול במיוחד וככה גם יש לילדים הנאה גדולה לנסיעה בתחבורה ציבורית. אורי הבן שלי קצת פוחד מהגלים, לכן אני מקפידה לבחור מקום בחוף שהוא יחסית רגוע, ולא פעם שילבנו טיול בחוף, חיפוש צדפים, צפייה בסרטנים על החול וספירת סירות ששטות בזה הרגע בים. לא לשכוח להתמרח טוב גם לפני וגם תוך כדי, להביא פירות חתוכים וכלי משחק לקטנטנים.

***ביקור בנמל תל אביב.** תענוג בפני עצמו שמעביר חצי יום בכיף! הנמל הוא אחלה איזור להסתובב בו. יש רחבת עץ ענקית שכיף לרוץ שם ולנסוע על אופניים/בימבה ושם יש גם קרוסלה מתוקה. יש גן שעשועים ברמה איכותית שאליו צמוד אליו גלידה סופר טעימה עם שירותים נקיים וכמובן **שוק האוכל המקורה** והטעים לצד מסעדות מצוינות. הקיץ הזה יש מופעי מוזיקה והצגות בחינם לילדים בשעות היום ומופע מים ואור בשעות הערב. תבדקו טוב באתר את השעות והימים, נראה סופר שווה.

***פיקניק בירקון**. את ילדותי העברתי בירקון, שעות על גבי שעות... והתרגול הוא ידוע מראש: פורסים סדין נעים בצל, מביאים ספרי קריאה ועיתונים, עורכים פיקניק טעים ונחים! רוצים לזוז? לכו לבקר את פינת החי בשכונת בבלי (אבל אל תאכילו את החיות! מטפלים בהן טוב). רוצים לזוז יותר? תביאו אופניים וסעו על השביל המסומן. רוצים לזוז הרבה יותר? בקרו בספורטק (בתשלום) ושם יש קיר טיפוס, טרמפולינה שלי באופו אישי יש זכרונות מופלאים ממנה ומשטח החלקה לסקייטבורד/רולרבלייד (איפה הימים של הסקטים??) חנייה בתשלום ברחובות הסמוכים או בחניונים מסביב.

***יום ביפו**: מתחילים בשיטוט סמטאות גן הפסגה, מגיעים לתצפית ולגשר המשאלות ורואים את קו החוף הכחול המשגע. יורדים לכיוון נמל יפו ורואים מקרוב את הסירות. משם בהליכה רגלית מגיעים ל**שוק פשפשים** והולכים בסמטאות המשגעות עם הדוכנים היפים בשוק הצבעוני. יש קיוסקים ובתי קפה סופר קוליים באזור, יש גם כרטיסיית טעימות ששווה לבדוק. הכי כיף בעולם.

***ביקור בדיזינגוף סנטר**: יום שמשלב **תחבורה עם אוכל טוב**. מחנים את האוטו בתחנת הרכבת במודיעין, לוקחים את הרכבת לתל אביב! נותנים לילדים כסף שיקנו בעצמם את הכרטיסים. במכונה ויורדים בתחנת ארלוזורוב. לוקחים אוטובוס מספר 5, 24 או 25 ויורדים בדיזינגוף סנטר. אני לא חובבת ביקור בקניון עם הילדים, אבל אם כבר אז לעשות את זה מתוכנן וממוקד. אפשר ללכת לספרייה של צומת ספרים ולבחור ספר ולעשות לילדים "שעת קריאה", ללכת לפאזלנד ולבחור יחד עם הילדים פאזל (יש להם לפעמים מבצעים של השני בחצי מחיר), בימי חמישי החל מ-12 יש יריד אוכל פשוט מעולה וטעים. מזגן באוגוסט כבר אמרנו?

***ביקור במתחם שרונה**. אפשר לחנות בחניון הצמוד (לא בתת קרקעי כי הוא יותר יקר!) או לקחת את רכבת ישראל ולרדת בתחנת השלום וללכת ברגל למתחם שרונה. שם יש גן שעשועים איכותי הצמוד לשוק אוכל מקורה מעולה! בקיץ יש אירועי ילדים וסדנאות יצירה בחינם או בתשלום סמלי ממש צמוד לגן שעשועים, שימו לב שזה לא מתרחש כל יום ושווה לבדוק **באתר שלהם** את הפרטים. השנה שרונה חוגגת שנתיים ויש הנחות במלא דוכנים, אז בכלל שווה להגיע. למיטבי לכת, ממתחם שרונה לוקחים אוטובוס לדיזינגוף סנטר ומשלבים את שתי הפעילויות יחד. *המסלול הזה נכתב ממושב בית זית שבו אנחנו גרים לתל אביב, תתאימו את המסלול מביתכם על פי אותם תחנות **אני משתמשת באפליקצית MOOVIT שעוזרת לי לתכנן את קווי הנסיעה ממקום למקום בכל עיר.

***כיכר רבין**: מקום טוב לעצירת ביניים הוא כיכר רבין. כן, כן, מה ששמעתם. יש מזרקות שהילדים אוהבים לצפות בהן, יש בריכת נוי יפה עם פרחי לילי וצפרדעים שמתחבאים בין הצמחים וכסאות נח לשנ"צ קצר למי שמתאפשר. רעבים? בימי שישי בצהריים יש שוק אוכל בתוך גן העיר (וגם ג'ימבורי קטן וחמוד) וכמובן לא מעט מסעדות ובתי קפה ברחוב אבן גבירול שאפשר לשבת שם או לקחת טייק אוויל ולשבת בדשא של הכיכר.

מאחלת לכם חופש נעים ואיכותי,
עופרה בהרב